

## Min utomlands Vfu våren 2015 i Christchurch, Nya Zeeland

Aldrig i mitt liv trodde jag att jag skulle få möjligheten att göra en resa som jag gjort. Anledningen till att jag valde att göra min Vfu utomlands var för att min första Vfu kändes misslyckad och jag ville gottgöra det på något sätt för min egen skull. Så därför så valde jag att höra efter hur det här med utomlands Vfu fungerar. Vilken hjälp man får och vad som krävs av mig. Min första tanke var att jag skulle göra den i Cardiff, Wales, men då skulle jag ha varit tvungen att försöka ordna plats på skola och boende själv. Jag är en sådan som inte tycker om att ringa samtal, så det kändes bara jobbigt. Jag fick då två alternativ. I England eller Nya Zeeland. Jag bad om lite tid att tänka men redan från början så drogs jag mot Nya Zeeland och bestämde mig snabbt för det. Till England kan man åka över en weekend och hur ofta får man möjligheten att åka till andra sidan jordklotet? Om jag skulle åkt till England skulle flygbiljetten varit mycket billigare men boendet betydligt dyrare och jag skulle varit tvungen att fixa det själv och då bott på typ ett BnB. Resan till Nya Zeeland var dyrare, men boendet billigare och skolan där nere hjälpte mig att hitta en familj att bo hos.

Men för att dela upp resan lite...

### **Vad jag var tvungen att göra**

För att få åka på Vfu utomlands måste man ha godkänt i kurserna man gjort innan, inte ha något som ligger och man inte gjort. Alltså ha visst många poäng, fråga ansvarig lärare om det.

Välja ett land. Mittuniversitetet har samarbete med vissa skolor och universitet, men vill man vara någon annan stans får man försöka fixa kontakter själv.

Skaffa pass och visum. Om jag inte har helt fel så behöver man inget visum för att vara i Europa. Bäst är kanske att kolla upp det. För att vara på Nya Zeeland måste du ha det. Att fylla i visum-ansökan kan kännas jobbigt och förvirrande. Det är mycket som ska fyllas i och ibland kan man känna sig osäker på vad man ska fylla i var, Jag hade den turen att när jag skulle göra det så fanns det en student nere på Nya Zeeland som gjort det precis, så han hjälpte mig. Man kan alltid ringa till ambassaden för att fråga. Tänk dock på att det är en tidsskillnad. De är ca 12 timmar före oss, beroende på vilken årstid det är. Var också beredd på att det kostar, jag fick betala ca 2000 kr. Sådant kan också ändras och går att hitta på ambassadens hemsida. Detta kan ta sin tid, att skriva, skicka in och få besked så var inte ute i sista minuten. Men ju mer noggrann du är i ansökan ju snabbare går det. De kommer också vilja se att du har pengar på ditt konto. Har du pengar på ett sparkonto så för över en bra

summa på dit vanliga så att de kan se detta och sen lägg tillbaka dem på sparkontot igen.

Polisutdrag på engelska. Detta kan ta tid också, att få detta. Och återigen så kostar detta lite extra.

Beställ flygbiljett. Jag beställde min biljett ca sex månader innan jag åkte, för ju tidigare du beställer en biljett, ju billigare är det. Själv använde jag mig av en sida där man jämförde biljetter. Du kommer märka att ju längre restid desto billigare biljett. Min resa tog 48 timmar då jag reste från Åre/Östersund flygplats. Vidare till Arlanda där jag fick byta plan. Har man otur får man en 10 timmars väntan i Dubai innan man tar ett annat plan och mellanlandar i Bangkok och Sydney. Har du aldrig flugit förut? Var beredd på att du då måste kliva ur planet i mellanlandningarna och gå igenom säkerhet och sen hitta rätta gaten. Låter det skrämmande? Ja det kan det vara, men oftast kan det finnas någon fler som också ska med samma plan sen, så då är det bara att fråga om man får följa med dem. Även flygvärdinnorna är mycket hjälpsamma att förklara var man ska gå. Vad fick jag då betala? Med avbeställningsskydd och ombokningsbar biljett så fick jag betala ca 17000 för tur och retur.

Köp stödstrumpor till flygningen. De hjälper med blodcirkulationen. Då man sitter mycket och åker på hög höjd så är de till hjälp.

Skaffa en försäkring. Genom skolan så får du en typ av försäkring, men det är alltid bra att ha en extra reseförsäkring. Har du en försäkring via lärarförsäkringar är det lättast att köpa till en extra genom dem, som då blir via folksam. Ring och prata med dem. Det är enklast och de är mycket hjälpsamma!

Jag valde att ta ett merkostnadslån hos CSN. Lättast är att ringa dem och de hjälper dig på telefon. Det lånet täcker inte allt, men en del. Själv hade jag en snäll mamma som lånade ut en del också. Exakt hur mycket jag lagt ner på hela resan kan jag inte säga, men skulle tro det ligger runt 50 000 kr.

Packa väskan. Vad ska man ta med sig? Både varma och svala kläder. Då vi har vår är det höst där, MEN då de ligger på en annan breddgrad än oss så har de ett annat typ av väder. Oftast tyckte jag det kändes som svensk sommar, alltså hyfsat varmt. Men det hade jag inte trott och tog därför med mig allt för varma kläder.

## **Om skolan**

Jag hamnade på Kirkwood Intermediate School i Christchurch. Det är en relativt liten skola med ca 280 elever. Stämningen på skolan var trevlig och man är mycket stolt över sin skola. Det är viktigt för lärarna att eleverna uppför sig då de representerar skolan. Att komma från ett land där vi tycker att våra elever än uppfostrade så är det

en chock att komma ner dit och man inser att våra elever kanske inte är så uppfostrade ändå. Man har en annan syn på disciplin där nere. Bara det att man kallar sin lärare vid efternamn och att eleverna säger saker som "please" när de ska be om något, "thank you" och "Excuse me".

Men rent allmänt så är människor på Nya Zeeland hövliga med varandra. Om man går och handlar på en affär kan de fråga en hur man mår. Glöm då inte att säga "Good/fine Thank you!" Att glömma det där tacket i slutet kan ses som att man är sur på dem. Det är enkelt så att man säger tack!

Eleverna är trevliga och mycket nyfikna på en. Speciellt när det visar sig att man kommer från ett annat land. Var beredd på att få frågor om man känner den eller den kändisen. Eftersom Sverige ligger så pass långt bort så kan de väldigt lite om oss och landet.

Lunch tar elever och lärare med sig och äter på skolan, alltså man får betala den själv. Eleverna äter den utomhus, om det nu inte regnar eller är dåligt väder. Lärarna äter sällan sin lunch med eleverna, men jag såg att eleverna uppskattade när man gjorde det. Man lärde känna dem på ett annat sätt. Man kunde också köpa mat på skolan, men att göra det varje dag skulle bli för dyrt.

Sport spelar stor roll på skolan. Är man med i ett skollag så tränar man ofta på rasterna och då är det lärarna som är tränaren.

## **Homestay**

Sättet jag bodde på där nere kallas för Homestay, vilket är när man kommer och bor hos en familj. Det är helt klart det bästa sättet enligt mig, så länge man kommer bra överens vill säga. Det är som att man blir en del av familjen, men det hänger också mycket på en själv att man är öppen och trevlig. Det är då det blir som bäst. De kan alltid tipsa en om ställen att se och tips hur man ska röra sig i landet. Vad att tänka på osv. Jag fick också möjlighet att låna en cykel, som kanske är det bästa sättet att ta sig runt i Christchurch. Speciellt då de kör på vänster sida och ibland kör som galningar. Sen är det en mycket platt stad. Men kom ihåg att du måste ha hjälm på dig, att man cyklar på vägen (inte trottoaren) och att man då följer samma trafikregler som bilarna. I början kan det kännas läskigt, men man vänjer sig.

Jag betalade ca 1100 kr i veckan, detta varierar från familj till familj. I där så ingick säng med lakan, frukost, lunch, middag och mellanmål. Även internet. Men se till att fråga om de har obegränsat internet eller inte! Jag lyckades göra slut på deras internet alla tre månader jag var där.

## **Andra tips**

Ska du stanna i landet en längre tid så skulle jag tipsa om att skaffa ett sim-kort där till din telefon. Att använda ditt sim-kort du har här i Sverige är jättedyrt. Men väljer du ändå att inte köpa ett så stäng av dataroaming på telefonen, annars dras internertaxa hemifrån, MYCKET DYRT!!

Får du möjlighet att resa runt lite, vilket jag tycker du ska, så åk med Kiwi Experience. De är helt klart de bästa!

Är du orolig att din engelska inte ska vara bra nog?! Var inte det! Vi svenskar har den bästa engelskan i Europa, förutom engelsmännen så klart. Till en början kommer du troligtvis tänka på svenska och översätta till engelska i ditt huvud. När du sen ska åka hem kommer det vara tvärtom. Det blir en vana! Känns det ändå jobbigt så köp ett lexikon i fickstorlek. Mycket användbart. Annars är man mycket tålmodig och hjälpsamma där nere. Jag fick ofta hjälp av eleverna med ord och uttal, vilket jag uppskattade mycket. Då engelska inte är ditt första språk så är det ingen som kan kräva att du ska kunna allting. Men som sagt så blir det en vana till slut att prata engelska.

Har du någonsin funderat på att göra en tatuering i ansiktet/örat? Gör det där nere! De är bäst på sådant!

Om du någon gång känner dig osäker på något. Fråga! Var aldrig rädd för att fråga om hjälp eller vägbeskrivningar. Det är bättre att fråga och hitta/göra rätt än att gissa och kanske misslyckas/gå vilse.

## **Så kommer vi till sista frågan. Var det värt det?**

Helt klart värt det! Visst har resan kostat mig en hel del pengar men jag har fått tillbaka det i erfarenhet. Resan ner och tillbaka var dryg men mitt självförtroende har ökat då jag vet nu vad jag klarar av. Jag har dessutom skaffat mig nya vänner hela världen över. Så passa på och åk ut. Och åk absolut till Nya Zeeland!!

Oha atu Marie!

(Hälsningar Marie! på Maori)